



Jeg er en del af dagplejens projekt om Madmod og madglæde. Jeg serverer en høj andel af økologisk kost i min dagpleje. [Læs mere her.](#)



Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være.

Kun der hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kaldte for lykke.

(Carl Scharnberg)



Velkommen hos Charlotte

Jeg bor Kærgårdsvej 9 – tlf 3057 6639

Jeg vægter, at:

- min dagpleje bæres af hjertevarme, kram, nærvær, omsorg, tid og glæde - med ro til fordybelse og plads til forskellighed, så barnet føler sig værdifuld
- møde barnet med anerkendelse, som støtter barnets selvfølelse og følelsen af at være betydningsfuld
- give børnene en god og meningsfyldt hverdag, hvor læring, dannelse, trivsel og leg er i højsæde. bl.a. med brug af naturen (certificeret "Grønne Spirer/Spring ud'er") med fokus på at udvikle og styrke børnenes motoriske færdigheder, så de bliver selvhjulpne
- skabe kropsbevidsthed, god sprogudvikling og livsglæde gennem massage, motorik, musik og sang. Jeg spiller guitar, synger og danser med børnene samt bruger rim og remser, sang-/sprogkuffert og dialogisk læsning
- justere læringsmiljøet i forhold til børnegruppen og at skabe balance mellem de forskellige aktiviteter, hvor jeg til at starte med går foran med en aktivitet eller valg af indhold for dagen, til at være medspiller, for til sidst også at lade børnene selv definere indholdet
- sikre en åben dialog forældrene og mig imellem, hvilket giver de bedste betingelser for barnet
- arbejde målrettet med pædagogik i hverdagens rutiner, medbestemmelse og heldagstænkningen

Jeg ønsker, at det enkelte barn udvikler sig til et robust individ, som tager stilling til livet og dets udfordringer - både i mødet med andre og i mødet med forventninger og krav fra omverden. Alt i alt - at barnet lærer at mestre livet og bliver robust.

Jeg deltager i faglige fællesskaber, hvor vi samarbejder omkring en tilrettelagt og reflekteret dag med fokus på omsorg, udvikling, trivsel og læring. Børnene oplever, på den måde, at være en del af et større fællesskab og møder andre børn og voksne/dagplejere - og dermed styrker de deres sociale kompetencer/udvikling, kontakt med andre mennesker og det at være en del af et større fællesskab.

Jeg er fra 1969 og har været dagplejer siden 1999. Jeg er gift med Per og vi har to voksne drenge.