

Velkommen i dagpleje hos: Betinna Flensborg Winther

Kirkevej 7
8670 Låsby

Mobil nr. 51497330



Vores maskot Einer.



Velkommen til vores hjem

OM MIG:

Jeg hedder Betinna og er født i 1974.

Jeg bor sammen med min mand Claes og vores 3 skolebørn: Amalie, Noah og Marie.

Jeg blev uddannet pædagog, men valgte i 2004 at blive dagplejer, da jeg synes det er verdens skønneste job. Jeg er et familiemenneske og trives med, at arbejde i mit eget hjem. Jeg værdsætter, at mine dagplejebørn bliver en integreret del af vores familie og hverdag.

Jeg er en del af dagplejens projekt om Madmod og madglæde.

Jeg serverer en høj andel af økologisk kost i min dagpleje. [Læs mere her.](#)



Vi leger i stuen og på legeværelset.

MINE VÆRDIER:

Det er vigtigt for mig, at styrke barnets personlige udvikling. Alle børn er unikke og har ret til at blive set, værdsat og elsket, for netop den de er. Jeg har fokus på, at lære børnene at vise omsorg, tage hensyn og passe på hinanden.

Jeg arbejder selvstændigt og i min legestuegruppe, med pædagogiske læreplaner. Jeg elsker at være ude og følge årets gang i naturen omkring mig, samt at bruge kroppen på mange måder f.eks. at cykle.

Desuden arbejder jeg med sprog igennem sang og rim og bruger sprog/sangkufferter som redskab..



Vi kommer rundt på løbecykel

FÆLLESSKABET:

Jeg deltager i heldagslegestue hver 14. dag.

I legestuen lærer børnene, at navigere og udvikle sig i grupper.

Derfor arbejder jeg tæt sammen med mine kollegaer. Vi planlægger pædagogiske forløb og bruger hinandens kompetencer.

Børnene lærer også at skabe nye relationer. Vi har mulighed for at opdele børnene og dermed skabe optimale rammer for leg og læring.

Jeg deltager gerne i gymnastik i byens hal, samt i dagplejesalmesang i kirken og andre fællesaktiviteter.